

**ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN TỈNH
ĐẢNG ỦY SỞ GTVT NINH BÌNH**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: *382* CV/ĐU

Ninh Bình, ngày *16* tháng 12 năm 2018

Về việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi
thức chào cờ đầu tuần tháng 01 năm 2019

Kính gửi:

- Các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Sở GTVT;
- Đảng bộ Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình.

Thực hiện văn bản số 74-CV/BTGĐUK ngày 18/12/2018 của Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh về việc định hướng chủ đề sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần 6 tháng năm 2019;

Để việc tổ chức buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 01 năm 2019 trang trọng, thiết thực, đảm bảo theo quy định, Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại trụ sở Sở Giao thông vận tải Ninh Bình, cán bộ, đảng viên, người lao động làm việc tại Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình tham gia sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ.

- Thời gian: 7h30, Thứ Hai - ngày 07/01/2019.

- Địa điểm: Sân trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải.

- Trang phục: Trang phục công sở, đảm bảo trang trọng, lịch sự.

2. Ban Thường vụ Đảng uỷ giao:

- Đảng bộ Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình chuẩn bị và phân công cán bộ, đảng viên trình bày và phân tích, liên hệ xác định nhiệm vụ cụ thể học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ nói riêng, của Đảng bộ Sở GTVT nói chung theo nội dung mẫu chuyện "Bác Hồ về thăm làng Bưởi ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên", theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh. Báo cáo ban Thường vụ Đảng uỷ Sở *xong trước ngày 03/01/2019*.

3. Các chi bộ, phòng ban, đơn vị thực hiện việc lựa chọn, suy tôn các tập thể và cá nhân xứng đáng trong chi bộ, phòng, đơn vị, gửi danh sách về Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải (qua Chi bộ Văn phòng) để tổng hợp báo cáo Thường vụ Đảng uỷ Sở tuyên dương tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, thời gian *xong trước ngày 03/01/2019*.

Yêu cầu các đơn vị, chi bộ thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

PA/03



Lê Trọng Thành



CÂU TRUYỆN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 01/2019

Kính thưa: Đ/c Lê Trọng Thành TUV - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở.

Kính thưa: Các đồng chí trong BTV Đảng ủy Sở, các đ/c LĐ Sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT Ninh Bình!

Được sự phân công của Đảng ủy Sở, thay mặt Đảng bộ Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình tôi xin đọc câu chuyện kể về Bác Hồ với nội dung “Bác Hồ về làng Bưởi ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên”

Cứ mỗi lần bầu cử Quốc hội, người lao động làng An Thái (phường Bưởi) lại nhắc đến ngày hội lịch sử của quê hương làng Giáy cách đây 50 năm Bác Hồ về thăm làng An Thái đúng vào ngày 6-1-1946, ngày toàn quốc tung bừng cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Hôm đó, dân làng đang nhộn nhịp, vui mừng trong ngày hội, bỗng có tiếng reo mừng từ ngoài cổng làng truyền vào: Bác Hồ về, Bác về.

Bác đi từ cổng làng vào, mặc bộ quần áo ka-ki màu vàng, chân đi giày vải, đầu đội mũ cát, bên cạnh Bác chỉ có một cán bộ đi cùng.

Một cụ già ngoài 80 tuổi, nhà gần đó ra đón Bác. Bác nắm chặt tay cụ già, ân cần hỏi thăm tuổi tác, sức khỏe. Tin vui Bác Hồ về, già trẻ, trai gái, đổ xô ra reo mừng đón Bác, đứng quanh Bác hô vang: *Bác Hồ muôn năm*. Bác giơ tay chào mọi người và đáp những lời thân mật, ấm tình thân ái, rồi Bác đi thăm xóm làng. Bác rẽ vào một xóm nghèo vào một gia đình với mái tranh, vách đất. Hai vợ chồng chuyên sống bằng nghề đan lát tre, nứa, và bán riêu cua ở chợ Bưởi. Bác vào nhà, Bác ngồi ngay xuống cánh phàn gỗ cũ, Bác cầm xem mấy đồ nan tre, Bác hỏi mỗi ngày vợ chồng chú làm được bao nhiêu, cùng với thu nhập gánh hàng quà ở ngoài chợ ra sao, đời sống có gặp khó khăn không? Cả hai vợ chồng nghe Bác Hồ hỏi xúc động, chảy nước mắt. Anh chồng xin thưa với Bác: “Hồi năm trước cháu suýt bị chết đói, may được bà con dân làng cứu giúp nên đời sống đã được ổn định.”

Thăm hỏi nơi đây xong, Bác đi vào giữa làng, qua phòng bỏ phiếu bầu cử, một vị phụ trách công tác bầu cử ra chào Bác. Bác hỏi về số cử tri của xã và nhắc cán bộ thực hiện đầy đủ quyền dân chủ phổ thông đầu phiếu cho mỗi công dân trong khi bầu cử. Nghe Bác xong, vị phụ trách mời Bác vào thăm hòm phiếu. Bác bảo: Bác là người ứng cử viên thuộc khu vực hòm phiếu nơi đây, theo đúng luật, Bác từ chối không vào, đồng thời Bác chỉ lên khẩu hiệu trước phòng bỏ phiếu: Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Bầu cử.

Một vị cán bộ xã mời Bác đến thăm nơi sản xuất giấy cỏ truyền, Bác khen nơi làm sạch sẽ, ngăn nắp, dặn dò bà con cố gắng cải tiến kỹ thuật nâng cao tay nghề bằng tình cảm yêu nghề, để giữ gìn nghề truyền thống của ông cha xưa.

Khi Bác ra đầu xóm ngoài gặp một bà cụ mặc áo nâu, lưng còng, tóc bạc phơ, tay chống gậy tre lập cập từ ngõ trong ra. Đến gần Bác, bà cụ xúc động nhìn Bác, lỡ tay đánh rơi chiếc gậy xuống đường. Thấy vậy, Bác Hồ cúi xuống cầm chiếc gậy lên ân cần đưa chiếc gậy tận tay bà cụ.

Thời gian Bác Hồ về thăm làng giấy Bưởi đến nay đã hơn 50 năm, nhưng tất cả hành ảnh, lời thăm hỏi, sự quan tâm của Bác Hồ với người lao động làng An Thái, phường Bưởi càng ngày càng thấm đượm, các thế hệ con cháu chất luôn kể chuyện Bác Hồ về thăm trong ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên của đất nước. Và lịch sử có điều lạ: Bản Di chúc của Bác Hồ, lại chính người dân An Thái - Bưởi sao nên những tờ giấy quý đẹp để lưu giữ đời đời Lời di chúc thiêng liêng của Bác trên trang giấy cổ truyền làng Bưởi.

Kính thưa các đồng chí!

Qua câu chuyện kể trên đã để lại trong lòng mỗi người chúng ta bài học ý nghĩa về phong cách của Bác - vị lãnh tụ kính yêu của người lao động ta. Mặc dù Bác đã về cõi vĩnh hằng cách đây gần nửa thế kỷ nhưng tư tưởng, phong cách, đạo đức, những việc làm và lời dạy của Bác vẫn còn nguyên những giá trị để tất cả chúng ta học tập và làm theo:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự gắn bó mật thiết với nhân dân bắt nguồn từ quan niệm của Người coi nhân dân là nguồn gốc của mọi sức mạnh. Người viết: "...Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân". Bác Hồ là người có phong cách rất đặc biệt để gần dân. Đó là phong cách cao thượng đến giản dị. Tiết kiệm và giản dị là phong cách nổi trội của Bác. Vì vậy, dân được đến với Người, được đứng bên người, được trò chuyện với Người, như được trò chuyện với người hiền, người cha, người thân yêu nhất của mình. Đến với nông dân, Người mặc quần nâu, áo vải, khăn mặt vắt vai, đầu đội mũ cát. Đến với công nhân, Người mặc bộ quần áo xanh đã bạc màu, đi đôi dép cao-su. Đến với trí thức, Người mặc bộ quần áo ka-ki màu vàng, đi đôi giày vải, thể hiện sự hòa đồng rất tự nhiên với người dân lao động "Bác vào nhà, Bác ngồi ngay xuống cánh phàn gỗ cũ, Bác cầm xem mấy đồ nan tre. Bác hỏi mỗi ngày vợ chồng chú làm được bao nhiêu, cùng với thu nhập gánh hàng quà ở ngoài chợ ra sao, đời sống có gặp khó khăn không?".

Tư tưởng, phong cách của Bác trọng dân, gần dân, thân dân, chăm lo đến lợi ích của dân trong Người lấy đức, lấy tình thương yêu thật sự để cảm hóa dân, Người đến với dân. Trọng dân, Người gần gũi với các cụ già, trẻ thơ đặc biệt thông qua mẫu truyện "Bác nắm chặt tay cụ già, ân cần hỏi thăm tuổi tác, sức khỏe." và "Bác Hồ cúi xuống cầm chiếc gậy lên ân cần đưa chiếc gậy tận tay bà cụ.", "Bác giơ tay chào mọi người và đáp những lời thân mật, ấm tình thân ái."

Rồi Bác nhắc nhở cán bộ thực hiện đầy đủ quyền dân chủ phổ thông như “Bác hỏi về số cử tri của xã và nhắc cán bộ thực hiện đầy đủ quyền dân chủ phổ thông đầu phiếu cho mỗi công dân trong khi bầu cử.” Và trong thực hiện nhiệm vụ phải nắm vững các quy định để tránh vi phạm “Bác là người ứng cử viên thuộc khu vực hòm phiếu nơi đây, theo đúng luật, Bác từ chối không vào, đồng thời Bác chỉ lên khẩu hiệu trước phòng bỏ phiếu: Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Bầu cử.”

Đến thăm nơi sản xuất giấy cổ truyền, “Bác khen nơi làm sạch sẽ, ngăn nắp, dặn dò bà con cố gắng cải tiến kỹ thuật nâng cao tay nghề bằng tình cảm yêu nghề, để giữ gìn nghề truyền thống của ông cha xưa” khoa học và công nghệ luôn đóng vai trò cực kỳ quan trọng và những quan điểm chỉ đạo của Người về lĩnh vực này luôn là kim chỉ nam, là động lực để chúng ta tiếp tục phát huy nội lực, lập nhiều thành tích.

Kính thưa các đồng chí!

Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua XI nghiệp bến xe khách Ninh Bình nói riêng, Ngành giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình nói chung luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, rèn luyện phong cách tư duy, xây dựng phong cách làm việc quần chúng, khoa học trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và khu vực.

Thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của các cấp; căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của đơn vị, Đảng ủy đã xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng. Trong quá trình triển khai việc thực hiện, có kiểm tra, giám sát tổng kết rút kinh nghiệm, phê bình, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ của mình; Nhiều cán bộ, đảng viên thực hiện tốt lời dạy của Bác “nói đi đôi với làm”, đi sâu, đi sát” vào công việc, “gắn bó với nhân dân”, biết đặt lợi ích tập thể, lợi ích người lao động lên trên hết.

Ngành giao thông thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, tham gia nghiên cứu đề tài, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các hoạt động tại đơn vị. Nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đã được triển khai thực hiện và được các cấp công nhận; nhiều đề tài, sáng kiến được tham dự và đoạt giải trong các hội thi lớn của tỉnh như Sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh, giải thưởng khoa học và công nghệ Hoa Lu...Hàng năm, ngành giao thông vận tải Ninh Bình có khoảng 20 sáng kiến cấp cơ sở, từ 1-2 sáng kiến cấp tỉnh.

Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn có cán bộ, Đảng viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ còn chưa sâu sát, thiếu kiểm tra hoặc kiểm tra hình thức, chưa sáng tạo, đôi trong các công việc được giao nên hiệu quả chưa cao; trong việc thực hiện các nhiệm vụ còn máy móc, chưa linh hoạt tạo điều kiện cho người dân để giải quyết công việc đảm bảo thuận lợi, có lý, có tình...

Kính thưa các đồng chí!

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ”. Câu nói giản dị của Bác không chỉ nhấn mạnh đến vai trò của ngành giao thông vận tải trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc mà còn là lời nhắc nhở nhiệm vụ đối với những người làm công tác giao thông vận tải trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Để nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra đối với cấp ủy, phòng, ban đơn vị trong thời gian tới là:

- Phải quán triệt sâu sắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đặc biệt là chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XII) để từ đó mỗi chúng ta tu dưỡng rèn luyện và trở thành người có ích cho xã hội.

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ luôn quan tâm, đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích của đất nước, lợi ích của tập thể lên trước.

- Luôn luôn xuất phát từ lợi ích của người dân lao động để xây dựng và không ngừng hoàn thiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Gần gũi, quan tâm đến đời sống của người lao động, nắm vững tình hình, hiểu rõ tâm trạng, yêu cầu, quan tâm đến việc bảo đảm an sinh, điều kiện sống, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao trình độ hiểu biết.

- Thực hành dân chủ thực sự trong cán bộ, công nhân viên lao động, để người lao động được tham gia, được nói, được bàn và quyết định những vấn đề thiết thân với mình.

- Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, văn hóa, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cán bộ, công nhân viên lao động, ngăn chặn lợi ích nhóm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả. Xử lý kiên quyết, kịp thời những hành vi tham ô, lãng phí, mất dân chủ, xâm hại đến lợi ích chính đáng của người dân lao động.

- Tiếp tục thực hiện tốt các quy định trong sinh hoạt đảng, như sinh hoạt hai chiều, lấy phiếu tín nhiệm, chú trọng công tác điều tra dư luận xã hội, phục vụ cho công tác xây dựng Đảng.

Hướng tới ngày thành lập Đảng (03/2/1930-03/2/2019) mỗi chúng ta dù ở cương vị công tác nào hãy cố gắng làm được thật nhiều việc tốt, đây chính là những bó tươi thắm dâng tặng Người. Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc một tháng làm việc hiệu quả.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Số: 401 - CV/ĐU

Ninh Bình, ngày 31 tháng 01 năm 2019

Về việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi
thức chào cờ đầu tuần tháng 02 năm 2019

Kính gửi:

- Các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Sở GTVT;
- Đảng bộ Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình.

Thực hiện văn bản số 74-CV/BTGĐUK ngày 18/12/2018 của Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh về việc định hướng chủ đề sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần 6 tháng năm 2019;

Để việc tổ chức buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 02 năm 2019 trang trọng, thiết thực, đảm bảo theo quy định, Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại trụ sở Sở Giao thông vận tải Ninh Bình, cán bộ, đảng viên, người lao động làm việc tại Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình tham gia sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ.

- Thời gian: 7h30, Thứ Hai - ngày 11/02/2019.

- Địa điểm: Sân trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải.

- Trang phục: Trang phục công sở, đảm bảo trang trọng, lịch sự.

2. Ban Thường vụ Đảng uỷ giao:

- Chi bộ Văn phòng Sở chuẩn bị và phân công cán bộ, đảng viên trình bày và phân tích, liên hệ xác định nhiệm vụ cụ thể học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ nói riêng, của Đảng bộ Sở GTVT nói chung theo nội dung mẫu chuyện "Học tập để trở thành người cộng sản", theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh. Báo cáo ban Thường vụ Đảng uỷ Sở xong trước ngày 01/02/2019.

3. Các chi bộ, phòng ban, đơn vị thực hiện việc lựa chọn, suy tôn các tập thể và cá nhân xứng đáng trong chi bộ, phòng, đơn vị, gửi danh sách về Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải (qua Chi bộ Văn phòng) để tổng hợp báo cáo Thường vụ Đảng uỷ Sở tuyên dương tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, thời gian xong trước ngày 01/02/2019.

Yêu cầu các đơn vị, chi bộ thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận: *lv*
- Như trên;
- Lưu: VT, VP.
PA/03



Lê Trọng Thành



*Kính thưa đồng chí Lê Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng bộ,
Giám đốc Sở.*

*Kính thưa các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo Sở
cùng toàn thể các đồng chí.*

*Hôm nay, tôi rất vinh dự được đại diện chi bộ Văn phòng, trong tiết
xuân, cũng là buổi chào cờ đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi, xin trình bày câu
chuyện về Bác với tựa đề:*

HỌC TẬP ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CỘNG SẢN

Bác Hồ biết rất nhiều thứ tiếng nước ngoài. Vì chữ và tiếng nước ngoài cần thiết cho Bác để giao thiệp và đọc báo của các nước. Bác học tiếng Pháp ở ngay những người lính viễn chinh Pháp hồi hương đi trên tàu biển, ở người phụ nữ lao động Pháp cùng đi làm thuê như Bác. Đến Pháp, một thời gian sau Bác sang Anh. Bác phải đi quét tuyết rồi đốt lò. Làm việc hết sức vất vả lại không đủ áo mặc. Bác bị ốm phải nghỉ việc hai tuần lễ rồi xin vào dọn dẹp bát đĩa ở tiệm ăn Các-ơ-tông. Tiền công hằng tháng, Bác chỉ đủ trả tiền phòng, tiền bơ và bánh mì. Nhưng Bác vẫn dành được tiền để trả tiền những buổi học tiếng Anh. “Công việc làm từ 8 giờ đến 12 giờ và chiều từ 5 giờ đến 10 giờ. Hằng ngày buổi sáng và buổi chiều, anh ba ngồi học trong vườn hoa Hayđơ, tay cầm quyển sách và một cái bút chì. Hằng tuần vào ngày nghỉ, anh đi học tiếng Anh với một giáo sư người Ý”.

Bác Hồ thường hay nhắc đến câu nói của Lênin: “Chỉ có lấy toàn bộ kho tàng kiến thức quý báu của loài người đã sáng tạo ra để làm giàu cho bộ óc của mình thì mới có thể trở thành người cộng sản được”. Nhưng mặc dầu đã làm rất nhiều nghề, đồng chí Nguyễn Ái Quốc – tên gọi Bác Hồ lúc đó – rất nghèo túng. Làm cách nào để có thể học hỏi nhiều “Làm cho giàu cho bộ óc của mình” được? Bác Hồ đã tích cực tham gia các cuộc hội họp nói chuyện sinh hoạt câu lạc bộ ở Pari. Trong những buổi họp này có đủ các hạng người: bác học, cựu bộ trưởng, nghị viện, nhà văn, người đi buôn, thợ thuyền... Họ thảo luận đủ các vấn đề thiên văn, địa lý, chính trị, văn học, khoa học thực dụng... Bác luôn luôn



**ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN TỈNH
ĐẢNG ỦY SỞ GTVT NINH BÌNH**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*
Số: 408 - CV/ĐU

Ninh Bình, ngày 26 tháng 02 năm 2019

Về việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi
thức chào cờ đầu tuần tháng 3 năm 2019

Kính gửi:

- Các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Sở GTVT;
- Đảng bộ Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình.

Thực hiện văn bản số 74-CV/BTGDUK ngày 18/12/2018 của Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh về việc định hướng chủ đề sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần 6 tháng năm 2019;

Để việc tổ chức buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 3 năm 2019 trang trọng, thiết thực, đảm bảo theo quy định, Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại trụ sở Sở Giao thông vận tải Ninh Bình, cán bộ, đảng viên, người lao động làm việc tại Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình tham gia sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ.

- Thời gian: 7h30, Thứ Hai - ngày 04/3/2019.

- Địa điểm: Sân trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải.

- Trang phục: Trang phục công sở, đảm bảo trang trọng, lịch sự.

2. Ban Thường vụ Đảng uỷ giao:

Chi bộ Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông chuẩn bị và phân công cán bộ, đảng viên trình bày và phân tích, liên hệ xác định nhiệm vụ cụ thể học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ nói riêng, của Đảng bộ Sở GTVT nói chung theo nội dung mẫu chuyện "Phải quan tâm chăm sóc thanh niên vì thanh niên là tương lai của đất nước", theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh. Báo cáo ban Thường vụ Đảng uỷ Sở **xong trước ngày 01/3/2019**.

3. Các chi bộ, phòng ban, đơn vị thực hiện việc lựa chọn, suy tôn các tập thể và cá nhân xứng đáng trong chi bộ, phòng, đơn vị, gửi danh sách về Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải (qua Chi bộ Văn phòng) để tổng hợp báo cáo Thường vụ Đảng uỷ Sở tuyên dương tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, thời gian **xong trước ngày 01/3/2019**.

Yêu cầu các đơn vị, chi bộ thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận: *HT*

- Như trên;

- Lưu: VT, VP.

PA/03



Lê Trọng Thành



SINH HOẠT CHÍNH TRỊ DƯỚI NGHI THỨC CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN THÁNG 3/2019

Kính thưa: Đ/c Lê Trọng Thành – TUV, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở

Kính thưa: Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, các đồng chí Lãnh đạo Sở, cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Giao thông vận tải

Đại diện chi bộ Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, sau đây tôi xin trình bày câu chuyện tháng 3/2019 với tựa đề “*Phải quan tâm chăm sóc thanh niên vì thanh niên là tương lai của đất nước*”.

NỘI DUNG CÂU CHUYỆN

Chuyện vào cuối năm 1965, lúc đó máy bay Mỹ đánh phá ác liệt khu IV cũ nhằm ngăn chặn miền Bắc chi viện cho cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam. Quân ủy Trung ương họp nhận định: “Không thể chi viện cho chiến trường miền Nam chỉ bằng gửi thò, mà phải nhanh chóng triển khai một hệ thống đường để chi viện bằng cơ giới”. Lúc này tôi là Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, được Bộ giao phụ trách giao thông vận tải các tỉnh thuộc khu IV cũ và phối hợp với quân khu IV để đảm bảo giao thông vận tải chi viện tiền tuyến. Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải thống nhất điều động tôi vào làm Phó Tư lệnh đoàn 559 (tức là Bộ đội Trường Sơn) đặc trách việc mở thêm đường mới vượt Trường Sơn vào thẳng Nam Bộ. Trước khi lên đường nhận nhiệm vụ hai ngày, tôi được các đồng chí lãnh đạo báo lên gặp Bác Hồ. Tôi rất hồi hộp cùng các đồng chí lãnh đạo chuẩn bị tài liệu, kế hoạch, quyết tâm để lên báo cáo với Bác. Đúng giờ hẹn tôi tới cổng phủ Chủ tịch, một đồng chí bảo vệ chờ sẵn dẫn tôi vào gặp Bác. Bác đã chờ tôi trên ghé bê tông dưới hàng cây bên đường vào nhà Bác. Thấy chúng tôi, Bác vẫy lại phía Bác, Bác đứng dậy bắt tay rồi bảo tôi ngồi xuống cạnh Bác, đồng chí bảo vệ đi về phía nhà Bác. Bác vỗ vai tôi bảo: “Hai Bác cháu ta ngồi xuống đây trò chuyện cho thoải mái”. Ngưng một lát Bác nói: “Bác biết chú sắp lên Trường Sơn làm Phó tư lệnh đoàn 559. Mọi điều cần làm Bác đã nói với đồng chí Tuệ (tức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phan Trọng Tuệ) và đồng chí Thiện (tức đồng chí Đinh Đức Thiện) đều là Quân ủy Trung ương cả, các đồng chí ấy chắc đã nói kỹ với chú rồi. Gặp chú Bác chỉ dặn điều này: “Thanh niên là người chủ tương lai của đất nước. Hiện nay, trên Trường Sơn có nhiều thanh niên xung phong được điều lên cùng bộ đội và công nhân một số ngành chiến đấu mở đường và đảm bảo đường, Ở nhà các cháu có cha mẹ, anh chị chăm sóc. Trên Trường Sơn các đồng chí lãnh đạo Đoàn phải thay cha mẹ, anh chị chăm sóc các cháu”. Ngưng một lát Bác nhấn mạnh: “Phải chăm sóc các cháu tỉ mỉ cơ. Các cháu nữ phải có quả bồ kết gội đầu, có lược bi để chải tóc. Đối với các cháu nam phải có cây đàn, quả bóng cho các cháu vui chơi khi rảnh rỗi. Các đồng chí lãnh đạo phải quan tâm tạo điều kiện cho các cháu rèn luyện, biết khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, Không những thế, các đồng chí lãnh đạo phải nhớ tổ chức tốt việc học văn hóa

để các cháu mặc dù phải chiến đấu ở Trường Sơn vẫn có thể mỗi năm lên được một lớp”. Bác ngưng một lúc nhìn tôi trìu mến hỏi: “Bác nói như vừa rồi, chú có đồng ý không?”. Tôi vội vàng trả lời: “Thưa Bác cháu rất đồng ý ạ”. Bác cười tươi bảo: “Vâng, lên Trường Sơn, chú nói lại ý kiến Bác với các đồng chí lãnh đạo nhé”. Tôi đứng nghiêm: “Thưa Bác cháu xin vâng”. Bác vui vẻ bắt tay tôi: “Chúc chú lên Trường Sơn hoàn thành nhiệm vụ”. Nói rồi Bác rảo bước về nhà.

Một lần nữa tôi đứng sững nhìn theo chân Bác đi. Bác bận trăm công nghìn việc mà vẫn nhắc nhở dặn chúng tôi những người được Đảng giao cho chỉ đạo hàng vạn thanh niên xung phong, phải biết chăm sóc cụ thể cho thanh niên thay cho cha mẹ, anh chị các cháu, phải lo từng quả bò kết, cái lược chải đầu đến việc học văn hóa cho các cháu thanh niên ngay ở Trường Sơn, Gặp Bác rồi, tôi báo cáo với các đồng chí Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải ý kiến của Bác, Ngay sau đó, đồng chí Diệt, Bí thư Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải đã cho người lên chợ Đồng Xuân mua hết bò kết, lược bí, bóng, đàn, các dụng cụ sinh hoạt văn hóa đóng hòm chất đầy hai ô tô chở lên Trường Sơn cùng tôi. Các đồng chí còn gửi giáo viên vào Trường Sơn để mở lớp dạy văn hóa cho thanh niên như lời Bác dặn. Trong suốt những năm tháng cùng thanh niên xung phong mở đường thắng lợi, tôi luôn nhớ lời Bác dạy, dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng phải chăm lo cho sự tiến bộ của thanh niên vì thanh niên là tương lai của đất nước.

Đó là bốn trong bảy lần tôi được gặp Bác Hồ. Chuyện xảy ra đã lâu rồi nhưng cho đến bây giờ, suy ngẫm vẫn thấy những điều Bác dạy vẫn rất cần cho cuộc sống chung ta hôm nay. Mỗi cán bộ, đảng viên còn sống là còn phải rèn luyện, làm theo lời dạy của Bác Hồ bởi vì đó là đạo đức của người cán bộ cách mạng: Gần gũi dân, gương mẫu thực hiện các quy định luật pháp và biết chăm lo cho thế hệ cách mạng đời sau.

(Trích nguồn: Cuốn Những mẫu chuyện về đạo đức, tác phẩm của Bác Hồ, NXB Thanh niên, năm 2007).

NỘI DUNG PHÂN TÍCH, LIÊN HỆ CÂU CHUYỆN

Kính thưa các đồng chí!

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, Bác Hồ kính yêu của chúng ta luôn quan tâm chăm lo và dành tình cảm sâu sắc nhất cho thanh niên. Trong di chúc của Bác, Bác cũng dành 1 phần để nói về vai trò, tầm quan trọng của thanh niên. Thanh niên được xác định cánh tay đắc lực, đội hậu bị của Đảng. Người viết: *“Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”*. Tư tưởng ấy chính là tinh thần xuyên suốt trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên của Đảng.

Qua câu chuyện trên, chúng ta càng thấy được rõ sự quan tâm của Bác đối với thanh niên. Trên cương vị Chủ tịch nước công việc bận rộn, nhưng Bác vẫn



tranh thủ mọi thời gian có thể để quan tâm, chăm sóc cho thanh niên ở mọi miền đất nước. Đối với các thanh niên xung phong ở chiến trường Trường Sơn, Bác thông cảm, thấu hiểu cho những khó khăn, thiệt thòi của các thanh niên trẻ khi tình nguyện rời xa nhà, rời xa sự chăm sóc của gia đình để cống hiến sức lực, tuổi trẻ, xương máu cho Tổ quốc.

Trước khi đồng chí Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải vào nhận nhiệm vụ ở Trường Sơn, ngoài công việc chung Bác đã trao đổi với đồng chí Bộ trưởng để chỉ đạo, Bác gọi đồng chí Thứ trưởng để trao đổi riêng về việc quan tâm, chăm sóc cho thanh niên trên đó. Điều này cho chúng ta thấy được sự quan tâm, tận tụy của Bác, Bác trao đổi riêng để bày tỏ những suy tư, tình cảm của Bác vừa là chỉ đạo công việc vừa là lời dặn dò riêng như là lời của người cha gửi gắm chăm sóc cho những đứa con của mình. Đối với Bác, thanh niên có được quan tâm, chăm sóc, được học hành đầy đủ thì mới lớn mạnh, khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần, đất nước mới lớn mạnh vững vàng. Nhìn thanh niên được quan tâm, chăm sóc là Bác yên tâm về tương lai của đất nước.

Quan tâm của Bác không phải là những cái chung chung, hô khẩu hiệu, mà đó là phải quan tâm, chăm sóc, chu đáo như cha, như mẹ chăm sóc con, chăm sóc từ những điều bình dị như quả bồ kết gội đầu cho cháu gái hay quả bóng, cây đàn cho cháu trai để rèn luyện thể chất, tinh thần. Bên cạnh đó, phải duy trì việc dạy văn hóa để các cháu khi xong nhiệm vụ, trở về nhà vẫn theo kịp bạn bè, vẫn được học hành đầy đủ. Bác còn nhấn mạnh: “Nhưng phải chăm sóc các cháu tỉ mỉ cơ”. Bác cũng đã từng nói trong thư chia buồn gửi gia đình bác sỹ Vũ Đình Tụng khi con trai hy sinh “Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi mất một đoạn ruột”...

Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Việc chăm sóc, giáo dục và rèn luyện thanh niên là công việc mà suốt cuộc đời mình Bác đã làm mà không biết mệt mỏi. Bác rất tự hào và sung sướng khi thấy Đoàn thanh niên ngày càng phát triển, thấy tương lai của dân tộc vô cùng vững chắc và vẻ vang. Người nói: *“Là người theo dõi tổ chức thanh niên từ bước đầu hiếm hoi chỉ có tám cháu, ngày nay trông thấy có hàng triệu đoàn viên thanh niên, hàng triệu cháu bé nhi đồng, phát triển mon morn như hoa nở mùa xuân”*. Bác chỉ dạy rõ *“Nhà nước ta mạnh hay yếu, thịnh hay suy một phần là do thanh niên, Thanh niên là người chủ tương lai của đất nước”*.

Đáp lại tình yêu thương của Đảng và Bác Hồ, nhiều thế hệ thanh niên đã sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Nhiều lớp thanh niên đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, sẵn sàng vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ.

Kính thưa các đồng chí!

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình có hơn 100 cán bộ trẻ, trong độ tuổi Đoàn viên, thanh niên. Đây là lực lượng trẻ có trình độ được đào tạo bài bản, là lực lượng nòng cốt cho ngành giao thông vận tải hiện tại và tương lai. Đoàn viên, thanh niên Sở Giao thông vận tải được sự quan tâm chu đáo của các đồng chí Lãnh đạo Sở, Công Đoàn. Hàng năm, Đoàn viên, thanh niên được Lãnh đạo

tranh thủ mọi thời gian có thể để quan tâm, chăm sóc cho thanh niên ở mọi miền đất nước. Đối với các thanh niên xung phong ở chiến trường Trường Sơn, Bác thông cảm, thấu hiểu cho những khó khăn, thiệt thòi của các thanh niên trẻ khi tình nguyện rời xa nhà, rời xa sự chăm sóc của gia đình để cống hiến sức lực, tuổi trẻ, xương máu cho Tổ quốc.

Trước khi đồng chí Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải vào nhận nhiệm vụ ở Trường Sơn, ngoài công việc chung Bác đã trao đổi với đồng chí Bộ trưởng để chỉ đạo, Bác gọi đồng chí Thứ trưởng để trao đổi riêng về việc quan tâm, chăm sóc cho thanh niên trên đó. Điều này cho chúng ta thấy được sự quan tâm, tận tụy của Bác, Bác trao đổi riêng để bày tỏ những suy tư, tình cảm của Bác vừa là chỉ đạo công việc vừa là lời dặn dò riêng như là lời của người cha gửi gắm chăm sóc cho những đứa con của mình. Đối với Bác, thanh niên có được quan tâm, chăm sóc, được học hành đầy đủ thì mới lớn mạnh, khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần, đất nước mới lớn mạnh vững vàng. Nhìn thanh niên được quan tâm, chăm sóc là Bác yên tâm về tương lai của đất nước.

Quan tâm của Bác không phải là những cái chung chung, hô khẩu hiệu, mà đó là phải quan tâm, chăm sóc, chu đáo như cha, như mẹ chăm sóc con, chăm sóc từ những điều bình dị như quả bò kết gói đầu cho cháu gái hay quả bóng, cây đàn cho cháu trai để rèn luyện thể chất, tinh thần. Bên cạnh đó, phải duy trì việc dạy văn hóa để các cháu khi xong nhiệm vụ, trở về nhà vẫn theo kịp bạn bè, vẫn được học hành đầy đủ. Bác còn nhấn mạnh: “Nhưng phải chăm sóc các cháu tỉ mỉ cơ”. Bác cũng đã từng nói trong thư chia buồn gửi gia đình bác sỹ Vũ Đình Tụng khi con trai hy sinh “Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi mất một đoạn ruột”...

Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Việc chăm sóc, giáo dục và rèn luyện thanh niên là công việc mà suốt cuộc đời mình Bác đã làm mà không biết mệt mỏi. Bác rất tự hào và sung sướng khi thấy Đoàn thanh niên ngày càng phát triển, thấy tương lai của dân tộc vô cùng vững chắc và vẻ vang. Người nói: “*Là người theo dõi tổ chức thanh niên từ bước đầu hiếm hoi chỉ có tám cháu, ngày nay trông thấy có hàng triệu đoàn viên thanh niên, hàng triệu cháu bé nhi đồng, phát triển môn môn như hoa nở mùa xuân*”. Bác chỉ dạy rõ “*Nhà nước ta mạnh hay yếu, thịnh hay suy một phần là do thanh niên, Thanh niên là người chủ tương lai của đất nước*”.

Đáp lại tình yêu thương của Đảng và Bác Hồ, nhiều thế hệ thanh niên đã sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Nhiều lớp thanh niên đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, sẵn sàng vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ.

Kính thưa các đồng chí!

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình có hơn 100 cán bộ trẻ, trong độ tuổi Đoàn viên, thanh niên. Đây là lực lượng trẻ có trình độ được đào tạo bài bản, là lực lượng nòng cốt cho ngành giao thông vận tải hiện tại và tương lai. Đoàn viên, thanh niên Sở Giao thông vận tải được sự quan tâm chu đáo của các đồng chí Lãnh đạo Sở, Công Đoàn. Hàng năm, Đoàn viên, thanh niên được Lãnh đạo

Sở tạo điều kiện đi học Thạc sỹ và các lớp bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, phục vụ cho công việc. Nhiều thanh niên, đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp vào Đảng. Ngoài được bồi dưỡng kiến thức, Đoàn viên, thanh niên Sở còn được tạo sân chơi để rèn luyện thể chất và tinh thần. Đoàn viên, thanh niên nam được tổ chức tham gia các hoạt động thể thao như bóng đá, bóng bàn. Đội bóng của Sở sinh hoạt 02 buổi/tuần. Sở cũng bố trí bàn bóng bàn tại Sở cho cán bộ, Đoàn viên, thanh niên tham gia. Đoàn viên, thanh niên nữ được tổ chức đi tham quan, học tập dịp mừng 8/3, 20/10... Những hoạt động này đã giúp đoàn viên thanh niên, rèn luyện thể chất, chăm sóc về tinh thần tạo môi trường vui tươi, đoàn kết trong nội bộ.

Được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở, phần lớn Đoàn viên, thanh niên Sở Giao thông vận tải đều có ý thức tích cực tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tham gia những sáng kiến, đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh, được bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải. Tuy nhiên, vẫn còn một số đoàn viên, thanh niên còn sao nhãng, chưa chuyên tâm vào công việc, chưa chủ động tham gia các hoạt động đoàn thể, có lối sống chưa lành mạnh.

Tháng 3 là tháng thanh niên, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2019. Trước sự quan tâm, chăm lo và kỳ vọng lớn lao của Đảng bộ Sở và Lãnh đạo Sở, hơn bao giờ hết, mỗi đoàn viên, thanh niên Sở Giao thông vận tải cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm để không ngừng học tập và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, bằng những hành động thiết thực như: Hoàn thành tốt công việc được giao, không để văn bản quá thời hạn xử lý; tích cực tham gia các hoạt động tập thể của Đoàn Sở, Đoàn khối cơ quan tỉnh để hướng ứng tháng thanh niên.... Tuổi trẻ Sở Giao thông vận tải quyết tâm phát huy tính xung kích, năng động, sáng tạo, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển của ngành giao thông vận tải, xứng đáng với những tin tưởng, kỳ vọng của Đảng bộ Sở, của Lãnh đạo Sở, thực hiện theo lời Bác dạy: *"Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên"*.

Cuối cùng, tôi xin kính chúc Ban thường vụ Đảng ủy Sở, các đồng chí Lãnh đạo Sở cùng toàn thể đồng chí Đảng viên, cán bộ, công nhân viên Sở nhiều sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

CHI BỘ QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG

*

Số: 409-BC/ĐU

Ninh Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức sinh hoạt chính trị Dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 4 năm 2019

Thực hiện công văn số 37-CV/BTG ngày 03/4/2017 về việc báo cáo kết quả tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải Ninh Bình báo cáo kết quả triển khai, tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 4 năm 2019, như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải Ninh Bình đã ban hành văn bản số 407-CV/ĐU ngày 26/03/2019 về việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 4/2019; phân công các chi bộ chuẩn bị nội dung phục vụ cho buổi sinh hoạt chính trị đảm bảo theo đúng yêu cầu đề ra.

2. Kết quả tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần vào ngày 01/04/2019.

2.1. Địa điểm sinh hoạt:

Sáng ngày 01/04/2019, tại Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải Ninh Bình có 05 địa điểm tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, gồm: Cơ quan Sở (Xí Nghiệp bến xe khách Ninh Bình thực hiện chung với Văn phòng Sở), Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (35-01S), Chi bộ Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới, Chi bộ Thanh tra.

Thành phần, số lượng tham dự: Toàn bộ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

2.2. Nội dung sinh hoạt:

Sau nghi thức chào cờ, đồng chí Vũ Khánh Minh - Đảng viên viên Chi bộ Quản lý Vận tải, phương tiện, người lái trình bày nội dung câu chuyện "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" và phân tích nội dung câu chuyện, liên hệ thực tiễn vào nhiệm vụ của cá nhân và cơ quan Sở trong việc đoàn kết, sống, học tập, lao động góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc theo lời dạy của Bác.

* Đánh giá chung


Đảng uỷ, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị tổ chức và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chuẩn bị cho buổi sinh hoạt, đảm bảo các điều kiện về cờ, loa đài, bục, nhạc nền, phân tích nội dung câu chuyện chuẩn bị cho việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại cơ quan Sở được thực hiện trang trọng, ngắn gọn, thiết thực và hiệu quả.

Việc tham gia sinh hoạt chính trị đầu tuần, hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ đầu tuần ở cơ quan Sở được 100% cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, nề nếp.

Qua câu chuyện trên mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC người lao động trong Sở Giao thông Vận tải phải luôn có tinh thần đoàn kết, có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, ra sức thực hiện dân chủ và cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, giữ gìn Đảng trong sạch. Thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình, phê bình; phát huy vai trò nêu gương, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Phát huy ưu điểm, sửa chữa nhược điểm, cùng cố đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị; chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gây ra. Thường xuyên chủ động nắm bắt tình hình, đề ra các giải pháp giải quyết kịp thời; Giữ vững sự ổn định và đoàn kết trong cơ quan. Từ đó cơ bản khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Toàn thể cán bộ, đảng viên ngành GTVT đã chấp hành nghiêm các quy định, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện di chúc về phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo sát sao việc tham mưu và trình UBND tỉnh quản lý nhà nước về: đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị, vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông. Đảm bảo giao thông thông suốt và trật tự an toàn giao thông trong tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại. Góp phần vào hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành.

Thực hiện di chúc về chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân; Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỉ luật đối với công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành theo quy định của pháp luật. Hàng năm, Đảng ủy Sở đã chỉ đạo Công đoàn Sở tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong Sở đi tham quan nghỉ mát. Công chức, viên chức người lao động trong ngành luôn có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc phòng chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện nhiệm vụ; luôn tận tụy với công việc.

Đảng ủy Sở Giao thông vận tải trân trọng báo cáo. 

Nơi nhận:

- Đảng ủy khối cơ quan tỉnh;
- Các đồng chí ĐUV;
- Lưu: VT, VP, BPGV TGĐU.
KH05.



Lê Trọng Thành

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 4/2019

Kính thưa đồng chí Lê Trọng Thành, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở.

Kính thưa các đồng chí Ban thường vụ Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc sở.

Thực hiện Công văn số 77-CV/BTGDUK ngày 22/3/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh về sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 4. Đại diện Chi bộ Quản lý vận tải phương tiện người lái, sau đây tôi xin trình bày nội dung về "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" công bố năm 1969:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.

Đó là một điều chắc chắn.

Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta.

Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, và các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng "Nhân sinh thất thập cổ lai hy", nghĩa là "Người thọ 70, xưa nay hiếm".

Năm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người "xưa nay hiếm" nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ.

Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa?

Vì vậy, tôi đề sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.

TRƯỚC HẾT NÓI VỀ ĐẢNG - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.



Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần *đạo đức cách mạng*, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục *đạo đức cách mạng* cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên".

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

NHÂN DÂN LAO ĐỘNG ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh.

Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng.

Đảng cần phải có *kế hoạch* thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng *nâng cao đời sống của nhân dân*.

CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Còn non, còn nước, còn người,

Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!

Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.

VỀ PHONG TRAO CỘNG SẢN THẾ GIỚI - là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các đảng anh em!

Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đặc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình.

Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại.

VỀ VIỆC RIÊNG - Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điều phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân.

Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn



thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.

Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế.

Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1969

Hồ Chí Minh

*"Trích nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 12 (1966-1969),
NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, Trang 507-512."*

NỘI DUNG PHÂN TÍCH, LIÊN HỆ CÂU CHUYỆN

Kính thưa các đồng chí, bản Di chúc của Bác đã mang đến cho chúng ta rất nhiều cảm xúc và bài học quý giá, giúp mỗi chúng ta hiểu thêm về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Di chúc của Bác là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng.

Bác với đạo đức trong sáng, mẫu mực về cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tuyệt đối không màng danh lợi, đứng ở ngoài vòng danh lợi để toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Suốt đời, Bác chống chủ nghĩa cá nhân vụ lợi vị kỷ, hy sinh tất cả, kể cả cuộc sống riêng tư, chỉ làm điều lợi cho dân.

Bác nhấn mạnh truyền thống đoàn kết trong Đảng; yêu cầu thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình; mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; giữ gìn Đảng ta thật trong sạch.

Di chúc nói về Đoàn viên thanh niên, nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định đây là đội hậu bị của Đảng, là người chủ tương lai của đất nước; yêu cầu Đảng phải chăm lo bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho họ.

Bác cho rằng, nhân dân lao động bao đời chịu đựng gian khổ, bị nhiều áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân; nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, luôn đi theo và rất trung thành với Đảng. Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Bác đã khẳng định cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể kéo dài nhưng nhất định thắng lợi thuộc về nhân dân ta; Người căn dặn sau khi kháng chiến thắng lợi, chúng ta ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển đất nước; Đảng và Nhà nước phải quan tâm chăm lo tới mọi đối tượng trong xã hội, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Bác mong muốn các đảng anh em đoàn kết, giúp đỡ, bảo vệ lẫn nhau, nâng cao tinh thần chủ nghĩa quốc tế vô sản; Người đau lòng trước những bất hòa giữa các đảng anh em.



Liên quan đến hậu sự của Bác, căn dặn chớ nên tổ chức diếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân; căn dặn hỏa táng thi hài để vừa tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất.

Bác mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ta trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cho cả hôm nay và tương lai. Đây là sự phản ánh thống nhất, cô đọng nhất về toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện phẩm chất đạo đức sáng ngời suốt đời phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc và nhân dân của người cộng sản kiệt xuất. Người căn dặn toàn Đảng, toàn dân ta những việc to lớn, hệ trọng, cần làm sau khi đất nước thống nhất.

Học tập và làm theo tấm gương của Bác, từ các đồng chí Lãnh đạo đến cán bộ, đảng viên của ngành GTVT quyết tâm thực hiện Di chúc của Bác bằng những hành động cụ thể:

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở cùng với Cán bộ, đảng viên của ngành GTVT luôn có tinh thần đoàn kết, có tinh đồng chí thương yêu lẫn nhau, thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, ra sức thực hiện dân chủ và cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, giữ gìn Đảng trong sạch. Thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình, phê bình; phát huy vai trò nêu gương, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, củng cố đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị; chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gây ra. Thường xuyên chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, từ đó nắm bắt tình hình, đề ra các giải pháp giải quyết kịp thời. Giữ vững sự ổn định và đoàn kết trong cơ quan; liên hệ thường xuyên, phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan có liên quan. Từ đó cơ bản đã khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Toàn thể thể cán bộ, đảng viên ngành GTVT đã chấp hành nghiêm các quy định, quy chế làm việc, thực hiện không tham nhũng, lãng phí, không làm trái các quy định. Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Di chúc về phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo sát sao việc tham mưu và trình UBND tỉnh quản lý nhà nước về: đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị, vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông. Đảm bảo giao thông thông suốt và trật tự an toàn giao thông trong tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại. Góp phần vào hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, của tỉnh.

Thực hiện Di chúc về chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân; Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành theo quy định của pháp luật. Luôn tạo mọi điều kiện cho Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn hoạt động. Hàng năm Công đoàn Sở đã tổ



chức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong Sở đi tham quan nghỉ mát. Công chức, viên chức và người lao động trong ngành luôn có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện nhiệm vụ; không tham nhũng, tham ô, lãng phí; luôn tận tụy với công việc.

Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của Người, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT đồng lòng quyết tâm thực hiện đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Trên đây là nội dung và phần phân tích, làm rõ ý nghĩa, giá trị của Di chúc và liên hệ về kết quả việc thực hiện Di chúc do Chi bộ Quản lý vận tải phương tiện người lái trình bày.

Kính chúc các đồng chí Lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sức khỏe, hạnh phúc, chúc các đồng chí có một tuần công tác tốt, hiệu quả./.



ĐẢNG BỘ KHÔI CƠ QUAN TỈNH
ĐẢNG ỦY SỞ GTVT NINH BÌNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*
Số: 410- CV/ĐU

Ninh Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Về việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi
thức chào cờ đầu tuần tháng 5 năm 2019

Kính gửi:

- Các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Sở GTVT;
- Đảng bộ Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình.

Thực hiện văn bản số 74-CV/BTGDUK ngày 18/12/2018 của Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh về việc định hướng chủ đề sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần 6 tháng năm 2019;

Để việc tổ chức buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 5 năm 2019 trang trọng, thiết thực, đảm bảo theo quy định, Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại trụ sở Sở Giao thông vận tải Ninh Bình, cán bộ, đảng viên, người lao động làm việc tại Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình tham gia sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ.

- Thời gian: 7h00, Thứ Hai - ngày 06/5/2019.

- Địa điểm: Sân trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải.

- Trang phục: Trang phục công sở, đảm bảo trang trọng, lịch sự.

2. Ban Thường vụ Đảng uỷ giao:

Chi bộ Kế hoạch – Tài chính chuẩn bị và phân công cán bộ, đảng viên trình bày và phân tích, liên hệ xác định nhiệm vụ cụ thể học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ nói riêng, của Đảng bộ Sở GTVT nói chung theo nội dung mẫu chuyện Cảnh giác với “Đạn bọc đường”, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh. Báo cáo ban Thường vụ Đảng uỷ Sở xong trước ngày 02/5/2019.

3. Các chi bộ, phòng ban, đơn vị thực hiện việc lựa chọn, suy tôn các tập thể và cá nhân xứng đáng trong chi bộ, phòng, đơn vị, gửi danh sách về Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải (qua Chi bộ Văn phòng) để tổng hợp báo cáo Thường vụ Đảng uỷ Sở tuyên dương tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, thời gian xong trước ngày 02/5/2019.

Yêu cầu các đơn vị, chi bộ thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.
PA/03b



Lê Trọng Thành



Ninh Bình, ngày 3 tháng 5 năm 2019

SINH HOẠT CHÍNH TRỊ DƯỚI NGHI THỨC CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN
Tháng 5 năm 2019

Kính thưa đồng chí Lê Trọng Thành – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên,
công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Giao thông vận tải.

Thay mặt cho Chi bộ Kế hoạch - Tài chính, sau đây tôi xin phép được
trình bày câu chuyện tháng 5 với tựa đề: **“Cảnh giác với “Đạn bọc đường”**”
*(trích nguồn từ cuốn một số lời dạy và mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh)*

Phần I. NỘI DUNG CÂU CHUYỆN

Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, Hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam
được ký kết, hòa bình lập lại, 3 đại đội thuộc Đội 36 Đoàn Thanh niên xung
phong công tác Trung ương chúng tôi được trên giao nhiệm vụ mới, từ trung
tâm khu ATK (An toàn khu) chuyển về xã Hồng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên để làm nhà ở cho Bác Hồ và các đồng chí Trung ương, xây dựng khu
Ngoại giao đoàn, nhà ở cho đồng chí La Quý Ba là đại sứ Trung Quốc, đồng chí
Các – men nhà quay phim Liên Xô, đồng chí Hăng-ri-mác-tanh Đoàn Thanh
niên Pháp, và nhà của đại sứ Lào, đại sứ Miên...

Trong thời gian ở tại khu ATK, đội 36 được vinh dự Bác Hồ tới thăm tất cả
các đại đội 263, 273, 275 và 272. Bác ân cần chỉ bảo về công tác, về học tập và
rèn luyện. Sự quan tâm của Bác đối với thanh niên xung phong là thể hiện sự
quan tâm của Đảng và Chính phủ đối với thế hệ trẻ.

Một hôm sau bữa cơm chiều, chúng tôi được lệnh của trên khăn trương đi xem phim. Đến nơi tập trung là một khu đất rộng có che một cây dù trắng, dưới mái dù có một bàn tròn, và anh chị thuộc các cơ quan Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, lực lượng vũ trang, đội cảnh vệ và đội 36 của Đoàn Thanh niên xung phong Trung ương ngồi thành khối.

Đúng 19 giờ 45 phút, Bác Hồ đến. Bác vẫn mặc bộ quần áo bà ba màu gụ quen thuộc, cái khăn dân tộc vắt vai, đi đôi dép cao su giản dị. Thấy Bác Hồ vào cả khối người đứng dậy vỗ tay reo to:

- Bác Hồ, Bác Hồ, Bác Hồ...

Bác vẫy tay bảo mọi người ngồi xuống và im lặng. Bác hỏi:

- Các cơ quan đến đủ chưa?

Có tiếng trả lời:

- Thưa Bác, đủ rồi ạ!

- Thế là tốt! hôm nay Bác triệu tập các cô, các chú đến để Bác cháu ta trao đổi một số việc. Về tiếp quản Thủ đô, các cô các chú có phần khởi không?

- Thưa Bác, có ạ!

Tiếng vỗ tay vang lên hồi lâu. Bác ra hiệu im lặng, rồi Bác lại nói:

- Về tiếp quản thủ đô càng tự hào phần khởi thì càng phải giữ nghiêm kỷ luật tiếp quản, không được lấy của dân, mượn của dân cái gì làm xong phải trả, phải cảnh giác với bọn xấu tung tiền bạc và dùng gái đẹp mua chuộc, đó là những “viên đạn bọc đường”. Thanh niên xung phong phải nêu gương tốt cho thanh niên vùng mới giải phóng noi theo.

Bác còn dặn dò tỉ mỉ đến cả chi tiết:

- Ở rừng núi, đi đại tiểu tiện bằng hố tự đào, nay về thành phố sử dụng máy nước, bệ xí tự hoại, phải giữ gìn sạch sẽ không được làm mất lòng tin của dân.

Các đơn vị đã tổ chức học tập và làm quyết tâm thư thực hiện thật tốt những điều Bác Hồ dạy.

Tháng 10 năm 1954, anh chị em thanh niên xung phong thuộc đại đội 36 chúng tôi đã vào Hà Nội khẩn trương làm công việc thu dọn các đồ phế thải như quân trang, quân dụng, rác rưởi khi ngụy quyền tháo chạy bỏ lại. Mặt khác khẩn trương chuẩn bị nơi ở, nơi làm việc của Bác Hồ, của Trung ương Đảng và Chính phủ.

Đội 36 còn vinh dự được cùng các đơn vị bộ đội, công binh, công nhân tham gia xây dựng lễ đài cho ngày lễ đón Bác và Chính phủ về Thủ đô. Do khẩn trương hoàn thành kế hoạch trước thời gian quy định nên được Chính phủ khen ngợi.

Nhân dân Hà Nội vinh dự được đón Bác và Chính phủ về Thủ đô. Bác và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ đứng trên lễ đài vẫy chào đồng bào trong tiếng hò reo: “Bác Hồ muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm! Tiếng hô vang dậy với cả một rừng cờ, hoa muôn màu sắc của ngày hội lớn. Ngày đó cách nay đã hơn nửa thế kỷ trôi qua thế mà tiếng nói và lời dặn dò chỉ bảo ân cần của Bác Hồ vẫn như còn văng vẳng bên tai chúng tôi từng phút từng giờ”.

Hà Nội năm 1954, nhiều người thắc mắc không biết về dưới xuôi rồi thì lương bổng thế nào, công tác sau này ra sao, Bác Hồ đã bổ sung thêm một điều đáng thắc mắc mà không ai nêu ra: "Khi về xuôi thì đạo đức và nhân cách của mình phải thế nào"? Người còn căn dặn thêm: "Bom đạn của địch không nguy hiểm bằng "đạn bọc đường" vì nó làm hại mình mà mình không trông thấy".

Những cán bộ Nếu không đứng vững và không có cơ chế kiểm soát hữu hiệu, không giữ mình được trước những "viên đạn bọc đường thì chính những họ sẽ sẽ lún thân vào con đường tham nhũng, trái pháp luật, trái với đạo đức người cán bộ công chức nhà nước và lại trở thành kẻ tham nhũng với hành vi phổ biến là nhận hối lộ dưới các hình thức khác nhau đã và đang diễn ra. Không thiếu những người từng là biểu tượng của tinh thần đấu tranh chống tội phạm vậy mà đã đầu hàng trước cám dỗ, bảo kê cho tội phạm.

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua Đảng bộ, Lãnh đạo Sở luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục với tinh thần "**phòng bệnh** " hơn "**chữa bệnh**"; nâng cao tinh thần cảnh giác trước cám dỗ mà đồng tiền có thể đem lại; nhất là các bộ phận, đầu mối có liên quan hay làm việc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp như: bộ phận một cửa, Thanh tra giao thông, bộ phận thẩm định, công tác quản lý dự án... Qua nhiều năm với kết quả đáng mừng là không có phát hiện cán bộ công chức nào vi phạm đến công tác phòng chống tham nhũng. Bên cạnh công tác tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát cũng rất được quan tâm; Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác này trong việc xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát trong năm. Việc quan tâm đến đời sống vật chất cho cán bộ cũng được Lãnh đạo Sở quan tâm tối đa, hỗ trợ các ngày lễ, tết; tiền làm thêm giờ và Sở GTVT là một trong số ít các đơn vị trong khối cơ quan tỉnh có chi thu nhập tăng thêm khoảng gần 10 triệu/ người/ năm qua đó cũng phần nào nhu cầu về kinh tế, tạo cho cán bộ để tránh tình trạng dấn dậm, mất tinh thần làm việc, dẫn đến tha hóa, biến chất.

Năm 2019, Lãnh đạo Sở đã chọn chủ đề của năm là “Nêu gương đạo đức thực thi công vụ” , tháng 5 có ngày sinh nhật Bác đòi hỏi mỗi cán bộ cần gương mẫu hơn, nêu cao ý thức, trách nhiệm hơn; có chương trình và việc làm theo gương và lời dạy của Bác thì mới có thể đáp ứng và hoàn thành các yêu cầu theo chủ đề của năm

Cuối cùng, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, BTV ĐU Sở, các đồng chí lãnh đạo Sở, các đồng chí cán bộ, Đảng viên, CCVC và người lao động thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

**ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN TỈNH
ĐẢNG ỦY SỞ GTVT NINH BÌNH**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*
Số: ~~424~~ CV/ĐU

Ninh Bình, ngày 24 tháng 5 năm 2019

Về việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi
thức chào cờ đầu tuần tháng 6 năm 2019

Kính gửi:

- Các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Sở GTVT;
- Đảng bộ Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình.

Thực hiện văn bản số 74-CV/BTGDUK ngày 18/12/2018 của Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh về việc định hướng chủ đề sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần 6 tháng năm 2019;

Để việc tổ chức buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 6 năm 2019 trang trọng, thiết thực, đảm bảo theo quy định, Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại trụ sở Sở Giao thông vận tải Ninh Bình, cán bộ, đảng viên, người lao động làm việc tại Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình tham gia sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ.

- Thời gian: 7h00, Thứ Hai - ngày 03/6/2019.
- Địa điểm: Sân trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải.
- Trang phục: Trang phục công sở, đảm bảo trang trọng, lịch sự.

2. Ban Thường vụ Đảng uỷ giao:

Chi bộ Văn phòng Ban an toàn giao thông chuẩn bị và phân công cán bộ, đảng viên trình bày và phân tích, liên hệ xác định nhiệm vụ cụ thể học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ nói riêng, của Đảng bộ Sở GTVT nói chung theo nội dung mẫu chuyện "Những khách đặc biệt của Bác Hồ", theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh. Báo cáo ban Thường vụ Đảng uỷ Sở *xong trước ngày 31/5/2019*.

3. Các chi bộ, phòng ban, đơn vị thực hiện việc lựa chọn, suy tôn các tập thể và cá nhân xứng đáng trong chi bộ, phòng, đơn vị, gửi danh sách về Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải (qua Chi bộ Văn phòng) để tổng hợp báo cáo Thường vụ Đảng uỷ Sở tuyên dương tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, thời gian *xong trước ngày 31/5/2019*.


Yêu cầu các đơn vị, chi bộ thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

PA/03b

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Lê Trọng Thành



Ninh Bình, ngày 03 tháng 6 năm 2019

**SINH HOẠT CHÍNH TRỊ DƯỚI NGHI THỨC CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN Tháng
6 năm 2019**

- *Kính thưa đồng chí Lê Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở*

- *Kính thưa các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Lãnh đạo sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc sở.*

Đại diện chi bộ Văn phòng Ban An toàn giao thông, sau đây Tôi xin trình bày Câu chuyện với tựa đề **“Những khách đặc biệt của Bác Hồ” Trích những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức HCM (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia).**

Nội dung câu chuyện như sau:

Vào một buổi sáng mùa thu tháng tám năm 1990, trong đoàn người kéo dài vô tận vào thăm nhà sàn, nơi Bác Hồ kính yêu đã từng sống và làm việc, có hai cha con người Pháp. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi, gương mặt sáng, nụ cười tươi tắn, dáng người mảnh mai, đi bên người cha có gương mặt đôn hậu, chất phác. Đó là hai cha con ông Ôbrắc, một gia đình người Pháp có nhiều kỷ niệm sâu sắc với Bác Hồ. Người phụ nữ mảnh mai kia là Êlidabét, người con gái đỡ đầu của Bác Hồ. Đi cùng với dòng người ngắm nhìn vườn cây ao cá, dừng chân hồi lâu bên nhà sàn, ông Ôbrắc bảo với con gái của mình: Đây là toàn bộ gia tài của người cha đỡ đầu của con đó, con có hiểu không con?

Những giọt lệ lăn trên má chị. Chẳng lẽ Bác Hồ – người cha đỡ đầu của chị không có một cái gì khác ngoài căn nhà sàn đã đi vào huyền thoại về lối sống trong sáng, giản dị, vườn cây, ao cá và thiên nhiên xanh ngắt quanh mình! Điều khó tin nhưng có thật. Mới đó mà đã 54 năm. Biết bao kỷ niệm về Bác Hồ kính yêu không bao giờ phai mờ, nhạt nhòa trong ký ức của mỗi thành viên trong gia đình chị. Nhìn những em bé như bầy chim non vào Lặng viếng Người, chị càng hiểu sâu sắc câu nói không chỉ ở Việt Nam, mà ở khắp mọi nơi trên trái đất, nơi Bác Hồ đã từng đến, ai ai cũng thuộc:

“Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh”.

... Ngày ấy, khi chị mới ra đời trong một nhà hộ sinh ở một làng thuộc ngoại ô Pari. Lúc bấy giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đang có mặt trên đất Pháp với tư cách là một thượng khách của Chính phủ Pháp. Báo chí xuất bản ở Thủ đô Pari hoa lệ đều trang trọng in trên đầu trang nhất bức chân dung của Bác Hồ với những hàng tit lớn trang trọng.

Hội nghị Phôngtenoblô đang họp, Bác Hồ là thượng khách, tâm trí Người luôn hướng tới việc giành lại nền hoà bình, độc lập cho dân tộc, vấn đề Nam Bộ “là máu thịt của Việt Nam”. Ở trong toà lâu đài sang trọng, Bác Hồ cảm thấy không thoải mái vì không có vườn cây, thiếu hoa lá, thiên nhiên. Khi ông Ôbrắc đề nghị Bác đến

ở tại ngôi nhà cổ kính của ông ở ngoại vi Pari, Bác Hồ đã nhận lời dọn đến ở 6 tuần lễ.

Nơi đây, cứ chiều chiều sau giờ hội đàm, gặp gỡ với các chính khách, Bác Hồ thường dắt cháu Giăng Pie, 7 tuổi, con trai đầu lòng của ông bà Ôbrắc chủ nhà, đi dạo chơi khắp làng, thăm hỏi đời sống của bà con lao động, nói chuyện với ông lão trồng hoa, vui đùa với các em bé vùng ngoại ô. Có buổi trưa, ông Ôbrắc còn thấy Bác Hồ đang cùng con trai ông, Giăng Pie nghỉ trưa thanh thản trên bãi cỏ trong vườn.

Chính trong dịp này, vào ngày 15-8-1946, gia đình ông Ôbrắc đón một tin vui mới: cô con gái út vừa chào đời. Được tin này, Bác Hồ ngồi trên xe có hộ tống đến tận nhà hộ sinh chúc mừng bà Ôbrắc và cháu bé mới sinh. Bác Hồ đặt tên cho cháu bé là Babét và nhận cháu làm con gái đỡ đầu của Người.

Từ ngày xa Pari, xa vùng ngoại vi Pari trở về nước, dù bận trăm công ngàn việc, lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong công cuộc trường kỳ kháng chiến và những năm hoà bình ở miền Bắc cũng như cuộc đấu tranh chống Mỹ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Bác Hồ vẫn luôn dành tình cảm của mình cho con gái đỡ đầu Babét. Tháng 6-1967, ông Ôbrắc được Hội đồng các nhà bác học thế giới họp ở Pari nhờ chuyển đến Chủ tịch Hồ Chí Minh một bức thông điệp. Gặp lại ông Ôbrắc giữa những ngày Hà Nội đang chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, Bác Hồ rất vui và không quên hỏi thăm về người con gái đỡ đầu Babét của mình. Ông Ôbrắc chuyển cho Người món quà mà chị Babét nhờ gửi đến cha đỡ đầu: một chiếc hộp vuông bên trong đựng một quả trứng được làm từ thứ đá quý. Theo chị cho biết thì "quả trứng đó là biểu hiện của sự sống, tương lai và hoàn hảo. Cha đỡ đầu của chị là hiện thân của những điều đó". Khi chia tay, Bác Hồ gửi một tấm lụa nhờ ông Ôbrắc chuyển cho "con gái đỡ đầu của tôi để cháu may áo cưới".

Hàng năm chị Babét vẫn gửi thư đều cho Bác Hồ. Ngày Bác qua đời cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hoà bình, cả gia đình ông Ôbrắc vô cùng thương tiếc Người. Bao nhiêu kỷ niệm, những món quà Bác gửi cho chị Babét vẫn còn đó: bức ảnh nhỏ của Người, các con vật dễ thương bằng ngà, bằng sứ, tấm lụa Bác gửi để chị may áo cưới... vẫn còn đây. Và lần này, chị được sang thăm đất nước, thăm nơi ở, nơi làm việc của người cha "đỡ đầu về tinh thần" của mình...

Khi nghe chị thuyết minh nói rằng hai hàng ghé đá và bể cá vàng là nơi Bác Hồ thường dùng để tiếp các khách tí hon, "khách đặc biệt" của mình, chị Babét nước mắt tuôn trào. Chị lặng lẽ ngồi xuống tám ghé đá mát lạnh, mắt nhìn những con cá vàng tung tăng bơi lội trong bể, thả lòng mình trong những hoài niệm không bao giờ quên về Người. Tình thương bao la của Bác vẫn dành cho tất cả mọi người, đặc biệt nhất vẫn là các em nhỏ "như búp trên cành". Chị Babét cũng là một trong những "cháu bé" ngày nào đã được sưởi ấm bằng "muôn vản tình thương yêu của Bác".

Kính thưa toàn thể các đồng chí

Trong muôn vản tình thân yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho nhân dân, có một tình yêu lớn dành cho thiếu niên nhi đồng. Sinh thời, Bác từng nói: "Nước Việt Nam là đại gia đình của tôi. Tất cả trẻ em Việt Nam đều là con của tôi". Dù luôn



bận việc nước, nhưng Bác Hồ vẫn dành nhiều thời gian quan tâm đến thế hệ măng non, bởi theo Bác, chính những thế hệ này sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước. Cách mạng Tháng Tám thành công, trong thư gửi học sinh vào ngày Khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam mới, 2/9/1945, Bác đã viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”. Bác Hồ xác định trách nhiệm chăm sóc giáo dục các em không phải của riêng ngành nào, tổ chức nào mà là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân. Bác cũng căn dặn người lớn phải quan tâm chăm sóc, giáo dục các em. Người dạy, ngày Tết Thiếu nhi 1-6 nhắc nhở người lớn trước hết là bố mẹ, cô giáo, thầy giáo, Đoàn Thanh niên nhớ nhiệm vụ của mình đối với nhi đồng và người lớn phải là tấm gương cho trẻ em, phải “Khéo giáo dục để mai sau nhi đồng trở thành người công dân có tài, có đức”.

Không chỉ dành tình yêu cho các cháu thiếu nhi trong nước, Bác còn dành tình yêu bao la cho các cháu thiếu nhi khắp năm châu và các cháu thiếu nhi khắp năm châu cũng đã thể hiện sự yêu quý vô bờ đối với Bác. Bác có lời khuyên như: “Các cháu phải đoàn kết, thương yêu nhau” và là đoàn kết, thương yêu giữa nhi đồng trong nước với nhau, cũng như bạn bè thiếu nhi trên thế giới. Bác gọi “Đó là tinh thần quốc tế”. Mà đã có tinh thần quốc tế thì khi lớn lên, thế giới sẽ không có áp bức, không có chiến tranh, không có xung đột mà chỉ có tình thân ái, giúp đỡ, giữ gìn và hưởng thụ hạnh phúc, hòa bình và dân chủ. Trong suốt cuộc hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi đến không biết bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi nơi đặt chân tới, Người đều để lại niềm thương yêu quý trọng chân thành của loài người tiến bộ trên hành tinh, đặc biệt là đối với thiếu niên nhi đồng - thế hệ sẽ nối tiếp sự nghiệp cách mạng, mà theo Bác đó là thế hệ kế tục quyết định thành công của cách mạng Xã hội chủ nghĩa. Câu chuyện cảm động về Bác Hồ đặt tên cho cháu bé Babét và nhận cháu làm con gái đỡ đầu của Người ở nước Pháp là một ví dụ điển hình, bên cạnh đó theo thống kê sơ bộ trong những lần sang Mông Cổ, Trung quốc (năm 1955), sang Mát-xít-cơ-va, Triều Tiên, Tiệp Khắc, Hunggari, Ba Lan, Nam Tư, Anbani và Bugari đều vào năm 1957, rồi cùng với Thủ tướng Ấn Độ Nê-Ru thăm học sinh khiếm thị nhân dịp Bác sang thăm Ấn Độ vào năm 1958...Đi đến đâu, Bác cũng được các cháu thiếu nhi chào đón nồng nhiệt. Qua mỗi lần tiếp xúc giữa Bác với các cháu thiếu nhi quốc tế đều để lại trong lòng các cháu thiếu nhi quốc tế tình cảm chân thành sâu sắc về Bác. Đó không đơn thuần là tình cảm của một vị lãnh đạo của một nước nằm ở Đông Nam Á mà đó là tình cảm của một người Ông dành cho cháu con của mình, là tình cảm thiêng liêng của một gia đình hoàn toàn mang đậm màu sắc Việt Nam.

Trước lúc đi xa, Bác để lại muôn vàn tình yêu thương cho dân tộc Việt Nam và quốc tế, trong đó Người không quên nhắc đến thế hệ thiếu niên, nhi đồng bằng những tình cảm đặc biệt: “Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế”.

Tuy Bác đã đi xa nhưng những lời dạy và bài viết của Người dành cho lứa tuổi thiếu nhi được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta.

Kính thưa các đồng chí

Thấm nhuần tư tưởng của Bác “Chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân” Trong những năm qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành cũng đã luôn dành sự quan tâm phù hợp trong việc chăm sóc giáo dục đối với các thiếu niên, nhi đồng. Nét nổi bật trong công tác này là hàng năm Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong cơ quan thường xuyên duy trì tổ chức hoạt động vui chơi, liên hoan văn nghệ, tặng quà cho các cháu là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết trung thu; kịp thời động viên khen thưởng cho các cháu học sinh có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập; hàng năm định kỳ bố trí thời gian phù hợp để tổ chức cho các gia đình trong cơ quan đưa con em đi tham gia đợt nghỉ dưỡng trong các dịp nghỉ hè của học sinh.

Mỗi cán bộ, đảng viên của ngành Giao thông vận tải qua các thời kỳ cũng luôn thực hiện tốt việc chăm sóc nuôi dạy con ngoan, khỏe mạnh, học tập tốt, trưởng thành, để từ đó trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh văn minh.

Ngoài việc tham gia động viên chăm sóc các cháu thiếu nhi là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, ngành Giao thông vận tải Ninh Bình cũng đã thường xuyên tham gia đóng góp các quỹ từ thiện nhân đạo giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trong những năm gần đây Lãnh đạo, cán bộ, đảng viên ngành giao thông vận tải đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên giúp đỡ về vật chất và tinh thần bằng các hình thức như hỗ trợ bảo hiểm, trao tiền mặt, tặng xe đạp, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các cháu thiếu nhi thuộc diện gia đình khó khăn, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông ở một số địa phương thuộc địa bàn tỉnh với số tiền hàng trăm triệu đồng; bên cạnh đó còn tổ chức trao tặng hàng chục ngàn mũ bảo hiểm đi mô tô, xe máy và cặp phao phòng chống đuối nước cho trẻ em; cung cấp nhiều tài liệu, mô hình giáo dục về an toàn giao thông cho trẻ em ở các cấp học trên địa bàn tỉnh.

Qua 30 năm đổi mới toàn diện, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong thành công chung đó có sự đóng góp hiệu quả và ý nghĩa của các thế hệ cán bộ, đảng viên ngành Giao thông vận tải Ninh Bình qua các thời kỳ.

Kính chúc các đồng chí Lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn./



**ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN TỈNH
ĐẢNG ỦY SỞ GTVT NINH BÌNH**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*
Số: 484- CV/ĐU

Ninh Bình, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Về việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi
thức chào cờ đầu tuần tháng 7 năm 2019

Kính gửi:

- Các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GTVT;
- Đảng bộ Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình.

Thực hiện văn bản số 80-CV/BTGDĐUK ngày 12/6/2019 của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh về việc định hướng chủ đề sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần 6 tháng cuối năm 2019;

Để việc tổ chức buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 7 năm 2019 trang trọng, thiết thực, đảm bảo theo quy định, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại trụ sở Sở Giao thông vận tải Ninh Bình, cán bộ, đảng viên, người lao động làm việc tại Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình tham gia sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ.

- Thời gian: 7h00, Thứ Hai - ngày 01/7/2019.

- Địa điểm: Sân trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải.

- Trang phục: Trang phục công sở, đảm bảo trang trọng, lịch sự.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy giao:

Chi bộ Quản lý dự án Vốn sự nghiệp kinh tế chuẩn bị và phân công cán bộ, đảng viên trình bày và phân tích, liên hệ xác định nhiệm vụ cụ thể học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ nói riêng, của Đảng bộ Sở GTVT nói chung theo nội dung mẫu chuyện "Thư gửi Ban Thường trực của Ban tổ chức "Ngày thương binh toàn quốc", theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan tỉnh. Báo cáo ban Thường vụ Đảng ủy Sở *xong trước ngày 29/6/2019*.

3. Các chi bộ, phòng ban, đơn vị thực hiện việc lựa chọn, suy tôn các tập thể và cá nhân xứng đáng trong chi bộ, phòng, đơn vị, gửi danh sách về Đảng ủy Sở Giao thông vận tải (qua Chi bộ Văn phòng) để tổng hợp báo cáo Thường vụ Đảng ủy Sở tuyên dương tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, thời gian *xong trước ngày 29/6/2019*.

Yêu cầu các đơn vị, chi bộ thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định. /.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VP.

PA/03b



TM BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Lê Trọng Thành

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

A block of faint, illegible text located on the left side of the page.

Faint, illegible text located in the lower middle section of the page.



Ninh Bình, ngày tháng 7 năm 2019

*

SINH HOẠT CHÍNH TRỊ DƯỚI NGHI THỨC CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN
Tháng 7 năm 2019

Kính thưa đồng chí Lê Trọng Thành – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Giao thông vận tải.

Thay mặt cho Chi bộ Ban QLDA Vốn sự nghiệp kinh tế, sau đây tôi xin phép được trình bày câu chuyện tháng 7 với tựa đề: **“Thư gửi Ban thường trực của Ban tổ chức “Ngày thương binh toàn quốc””** (trích nguồn từ cuốn *Hồ Chí Minh toàn tập*).

Phần I. NỘI DUNG CÂU CHUYỆN

“Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang san, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng ta bị đe dọa. Cửa cái, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta? Đó là những chiến sĩ mà nay một số thành ra thương binh.

Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt.

Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy.

Trong lúc chống nạn đói kém, đồng bào ta đã từng mỗi tuần nhịn ăn một bữa, để giúp các đồng bào bị đói. Bây giờ chống nạn ngoại xâm, tôi chắc đồng bào ta sẽ vui lòng vài ba tháng nhịn ăn một bữa để giúp các chiến sĩ bị thương.

Ngày 27-7 là một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, là tỏ ý yêu mến thương binh. Nhưng tôi e trong lúc thi hành, hăng hái thái quá, vậy tôi xin đề nghị:

1) Hôm đó các cụ già thượng thọ, các cháu bé sơ sinh, các bộ đội các mặt trận, những đồng bào đang đau yếu, thì không nên nhịn. Còn các cơ quan, các bộ đội, các trường học, các đoàn thể và toàn thể đồng bào cả nước đều nhịn ăn một bữa.

2) Đó là một việc nghĩa, mọi người tự động làm, tuyệt đối không cưỡng bức.

3) Các làng, huyện, tỉnh, khu phải thiết thực báo cáo kết quả lên Ban thường trực toàn quốc. Nơi nào 100 phần trăm nhân dân tham gia thì Ban thường trực sẽ

đăng báo khen. Kết quả cũng phải tính sổ tập trung về Ban thường trực toàn quốc để phân phối cho khắp.

4/ Hôm đó tuy các giới, các tổ chức đều hăng hái tham gia, đặc biệt là đoàn thể phụ nữ, thanh niên và nhi đồng cần phải ra sức tuyên truyền, giải thích và giúp việc.

Luôn luôn tin vào lòng nhường cơm, sẻ áo của đồng bào ta, tôi chắc rằng “Ngày thương binh” sẽ có kết quả mỹ mãn.

Tôi xin xung phong gửi một chiếc áo lót lụa của chị em phụ nữ đã biếu tôi, một tháng lương của tôi, một bữa ăn của tôi và của các nhân viên tại Phủ Chủ tịch, cộng là một nghìn một trăm hai mươi bảy đồng (1.127đ,00)”.

Phần II. NỘI DUNG PHÂN TÍCH, LIÊN HỆ CÂU CHUYỆN

Kính thưa các đồng chí!

Hàng năm, mỗi dịp kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), chúng ta lại gửi tấm lòng thương nhớ, kính trọng nhiều hơn đối với những người đã quên mình hy sinh vì nước, vì dân. Đồng thời, càng nhớ về Bác Hồ, về những tình cảm đặc biệt và tấm lòng yêu thương vô hạn của Người giành cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.

Trải qua hàng chục năm ròng chiến đấu cho lý tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà Đảng và Bác hồ đã chỉ ra, hàng triệu đồng bào, đồng chí đã hy sinh cả cuộc đời mình, hàng chục vạn người đã cống hiến một phần thân thể của mình, những mất mát ấy không thể bù đắp được. Thấu hiểu những hy sinh to lớn đó, Bác Hồ đã viết: “Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”. Cho nên đối với những “người con trung hiếu ấy, Chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng”, và người giải thích “Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy, mọi người phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua tất cả khó khăn, gian khổ hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã để lại.

Với quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Bác Hồ đã đề ra phương châm thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ thật rõ ràng, phù hợp với đạo lý truyền thống của dân tộc và hoàn cảnh của đất nước:” đồng bào sẵn sàng giúp đỡ, Chính phủ ra sức nâng đỡ, anh em có quyết tâm thì anh em nhất định dần dần tự túc được.

Thể hiện trách nhiệm của Nhà nước, ngày 16 tháng 2 năm 1947, Hồ Chủ tịch đã ký sắc lệnh số 20/SL ban hành chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ. Người cũng đồng ý chọn ngày 27 tháng 7 làm Ngày thương toàn quốc, là dịp để đồng bào “tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái và tỏ lòng yêu mến thương binh”. Người còn thường xuyên viết thư thăm hỏi thương binh, gia đình liệt sĩ nhắc nhở trách nhiệm và động viên, biểu dương các địa phương, các đơn vị và cá nhân đã hết lòng giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ.

Với quan điểm khoa học và đầy tinh thần lạc quan “tàn nhưng không phế” Bác khuyên anh em thương binh; “Khi đã khôi phục sức khỏe phải hăng hái tham

gia công tác sản xuất để trở nên người công dân kiểm mẫu. Bác chúc các gia đình liệt sĩ trở thành những “gia đình cách mạng kiểu mẫu”.

Kế thừa đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, qua các cuộc vận động theo lời kêu gọi của Bác Hồ trong những ngày đầu cuộc kháng chiến “9 năm”; Trong thời kỳ cả nước “xé dọc Trường Sơn đi cứu nước”, đến nay phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ đã phát triển thành 5 chương trình của thời kỳ đổi mới. Phong trào “Vườn cây tình nghĩa”, “ao cá tình nghĩa”... được nảy nở từ ngay các thôn bản, làng xã, chương trình xây dựng, quản lý, sử dụng thống nhất Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” (Theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng) được thể chế hóa theo Nghị định 91/1998/NĐ-CP của Chính phủ đã làm cho công tác thương binh, liệt sĩ mang tính xã hội hóa cao.

Theo lời bác dạy: “Tàn nhưng không phế”, tiếp nhận những ưu đãi từ chính sách của Nhà nước và sự tiếp sức của cộng đồng. Anh chị em thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã phát huy truyền thống năng lực, sở trường của mình trong hoàn cảnh mới để xứng đáng là những “Công dân kiểu mẫu”, những “Gia đình cách mạng gương mẫu”. Nhiều người trong số đó đã trở thành những nhà khoa học xuất sắc, những người làm ăn giỏi hoặc đang đảm đương những trọng trách là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý ở nhiều lĩnh vực từ trung ương đến cơ sở, một số đã được Nhà nước tuyên dương Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Những thành tựu nói trên không chỉ góp phần ổn định và nâng cao mức sống của thương binh, gia đình liệt sĩ mà còn góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội trên địa bàn, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, có tác dụng giáo dục toàn dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Thấm nhuần lời Bác dạy hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở giao thông vận tải Ninh Bình, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban, đơn vị thuộc Ngành giao thông vận tải đã thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa bằng những hành động thiết thực như :

- Tích cực học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng...

- Tham gia thăm hỏi, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gặp mặt thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng:

- + Tặng quà, thăm hỏi động viên cán bộ, Đảng viên, người lao động là đối tượng gia đình chính sách trong cơ quan Sở với số tiền gần 40 triệu đồng.

- + Vận động đóng góp xây dựng tặng nhà tình nghĩa để thờ cúng liệt sĩ với số tiền 75 triệu đồng.

- + Nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng.

- + Ủng hộ hội thanh niên xung phong của tỉnh vv...

- Tham gia dâng hương, dâng hoa, viếng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang và Đài tưởng niệm vv...

Thông qua các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” này giúp cán bộ, đảng viên trong Ngành giao thông nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa của “Ngày thương binh, liệt sĩ” và công lao to lớn của các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đó là cách tốt nhất để bày tỏ tình cảm biết ơn của chúng ta đối với các thương binh, liệt sĩ và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày nay, được sống trong cảnh đất nước thanh bình, chúng ta càng nhớ tới công lao và sự hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sĩ. Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, mỗi người chúng ta hãy tích cực hơn nữa hưởng ứng tham gia cùng các ban ngành, đoàn thể các cấp; thực hiện có hiệu quả phong trào đền ơn, đáp nghĩa để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống cho thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ... Đó là tình cảm, trách nhiệm và bổn phận của mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta và của toàn xã hội.

Cùng nhau ôn lại tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, cũng là một cách thiết thực để chúng ta thấp nén tâm nhang trước anh linh các liệt sĩ, đồng thời góp phần làm cho tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỏa sáng trong thực tiễn hôm nay và mai sau.

Cuối cùng, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, BTV ĐU Sở, các đồng chí lãnh đạo Sở, các đồng chí cán bộ, Đảng viên, CCVC và người lao động thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!



Số: 435 - CV/ĐU

Ninh Bình, ngày 23 tháng 7 năm 2019

Về việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi
thức chào cờ đầu tuần tháng 8 năm 2019

Kính gửi:

- Các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GTVT;
- Đảng bộ Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình.

Thực hiện văn bản số 80-CV/BTGDUK ngày 12/6/2019 của Đảng ủy khối cơ quan tỉnh về việc định hướng chủ đề sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần 6 tháng cuối năm 2019;

Để việc tổ chức buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 8 năm 2019 trang trọng, thiết thực, đảm bảo theo quy định, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại trụ sở Sở Giao thông vận tải Ninh Bình, cán bộ, đảng viên, người lao động làm việc tại Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình tham gia sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ.

- Thời gian: 7h00, Thứ Hai - ngày 05/8/2019.

- Địa điểm: Sân trụ sở cơ quan Sở Giao thông vận tải.

- Trang phục: Trang phục công sở, đảm bảo trang trọng, lịch sự.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy giao:

Đảng bộ Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình chuẩn bị và phân công cán bộ, đảng viên trình bày và phân tích, liên hệ xác định nhiệm vụ cụ thể học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ nói riêng, của Đảng bộ Sở GTVT nói chung theo nội dung mẫu chuyện "Kỷ niệm ngày cách mạng tháng Tám thành công", theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan tỉnh. Báo cáo ban Thường vụ Đảng ủy Sở xong trước ngày 31/7/2019.

3. Các chi bộ, phòng ban, đơn vị thực hiện việc lựa chọn, suy tôn các tập thể và cá nhân xứng đáng trong chi bộ, phòng, đơn vị, gửi danh sách về Đảng ủy Sở Giao thông vận tải (qua Chi bộ Văn phòng) để tổng hợp báo cáo Thường vụ Đảng ủy Sở tuyên dương tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, thời gian xong trước ngày 31/7/2019.

Yêu cầu các đơn vị, chi bộ thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

PA/03b



Lê Trọng Thành

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY





Câu chuyện: “Cách mạng” theo ý Bác Hồ

Khi nêu lên khẩu hiệu “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, một số cán bộ đã góp ý với Người là nghe “nó cũ quá”. Bác đã giải thích, đại ý “không phải cái gì cũ cũng bỏ”.

Năm 1947, ở Chiến khu Việt Bắc, với tên ký là Tân Sinh, Bác viết cuốn “Đời sống mới”, xuất bản lần đầu tiên ngay trong năm đó.

Trong trang đầu tiên đề cập tới “Đời sống mới”, tác giả viết: “Không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ. Thí dụ: Ta phải bỏ hết tính lười biếng, tham lam. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý. Thí dụ: Đơn cử cưới hỏi quá xa xỉ, ta phải giảm bớt đi “Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm. Thí dụ, ta phải tương thân, tương ái, tận trung với nước, tận hiếu với dân hơn khi trước. Cái gì mới mà hay thì ta phải làm. Thí dụ, ăn ở cho hợp vệ sinh, làm việc cho có ngăn nắp”. Năm 1958, khi đồng chí Giang Đức Tuệ, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình đến gặp Bác tại Văn phòng Chủ tịch ngày 20 tháng 10, Bác dặn: Cách mạng chỉ xoá bỏ cái xấu, cái dở và giữ lại cái tốt, cái hay”.

Văn phòng Hội đồng bộ trưởng có lưu trữ một bài nói chuyện của Bác, nhan đề “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, chống bệnh quan liêu (chưa xác minh chính xác ngày tháng ra đời của văn kiện nên tạm xếp vào năm 1952).

Bác nói “Cách mạng là tiêu diệt những cái gì xấu, xây dựng những cái gì tốt”.

Bác thực sự đã cho ta một tấm gương sáng về lời nói và cả về hành động cách mạng.

Bác đã nghiên cứu, đối chiếu, gạn lọc, xoá bỏ tất cả những cái “xấu” ngay trong lòng xã hội mới hiện đại, văn minh nhất đương thời, đồng thời đã phát hiện và giữ lại tất cả những cái gì hay, tốt, đẹp của lịch sử phát triển các dân tộc trên thế giới, cổ kim, đông, tây. Người đã thấy được cái hay, cái tốt trong Phật giáo, Thiên chúa giáo, trong Khổng học để vận dụng vào cuộc cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng những điều hay, điều tốt của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Bác cũng thấy được trong từng con người, từng cộng đồng người tuy “cũ”, tuy “xấu”, nhưng vẫn còn cái “tốt” để phục vụ cách mạng, mà cái tốt trên hết “là lòng yêu Tổ quốc, yêu nước, thương nòi”. Cho nên, đã có những người trước làm quan to cho Pháp, cho triều đình Huế, đã học và kiếm được nhiều tiền trên đất nước “tư bản”, những nhà “tư sản”, những “địa chủ”, những công dân sống lâu, sống sâu với kẻ địch, nhưng họ vẫn thấy được cái điều “cách mạng” ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, tin và đi theo “Cụ Hồ”.

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN
ANN ARBOR
MAY 1954

Người đã đến viếng và thắp hương ở đền Bà Triệu tại Thanh Hoá, thích các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh, Việt Nam, Pháp, Ý. Khi nói, khi viết đều dùng lời lẽ, chữ nghĩa giản dị, khi cần thiết cũng đã nêu lên những ý hay của Tổng thống Hoa Kỳ, dí dỏm của người Anh, sâu sắc của Khổng Tử. Tất cả những điều ấy và biết bao điều khác nữa đâu có thể nói Bác là “cũ”.

Bác đã từng nói “Một đoàn thể mạnh thì cái tốt ngày càng phát triển, cái dở ngày càng bớt đi. Một điều tốt phải đưa ra cho tất cả mọi người cùng học, một điều xấu phải đưa ra cho tất cả mọi người cùng biết mà tránh”.

Người cũng đã dạy rằng xoá điều xấu, làm điều tốt không thể gấp gáp được. Vì nếu có nấu cơm cũng phải 15 phút mới chín, hướng chi là sửa chữa cả một nước đã 80 năm nô lệ, người tốt có, người xấu có, một đám ruộng có lúa lại có cỏ, muốn nhổ cỏ cũng phải vài ba giờ mới xong”.

Trong tình hình đổi mới của nước ta hiện nay, cụm từ “Cách mạng, cái xấu, cái tốt”, nhất thiết cũng cần cho chúng ta suy nghĩ. Mở cửa đón gió bốn phương, không phải “nhập” cả những điều “mới”, “hiện đại” nhưng lại xấu xa, đồi bại, có những cái không tốt của “khách” mà chính họ cũng bỏ, tởm lợm, càng không phải một cuộc “loại bỏ” những cái “cũ” đẹp dần mất đi, cái “mới” chưa tốt lại đang được o bế, đang có “môi trường” sinh sôi nảy nở. Điều này làm cho những ai đó, rất cực đoan, muốn trở lại hai đầu “cũ, cũ hết, mới, mới hết; cũ xấu hết, mới tốt hết”. Đó là một thái độ không “cách mạng”, như lời Bác dạy./.

(Trích nguồn: 128 câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh)



CÂU TRUYỆN CHUYÊN ĐỀ THÁNG 8/2019

Kính thưa: Đ/c Lê Trọng Thành TUV - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở.

Kính thưa: Các đồng chí trong BTV Đảng ủy Sở, các đ/c LD Sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở GTVT Ninh Bình!

Được sự phân công của Đảng ủy Sở GTVT, thay mặt Đảng bộ Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình tôi xin trình bày và phân tích, liên hệ xác định nhiệm vụ cụ thể việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Sở GTVT nói chung và của Đảng bộ Xí nghiệp nói riêng theo mẫu chuyện “ Kỷ niệm ngày cách mạng tháng Tám thành công” với nội dung câu chuyện “ Cách mạng” theo ý Bác Hồ.

Năm 1946, khi nêu lên khẩu hiệu “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, một số cán bộ đã góp ý với Người là nghe “nó cũ quá”. Bác đã giải thích, đại ý “không phải cái gì cũ cũng bỏ”.

Năm 1947, ở Chiến khu Việt Bắc, với tên ký là Tân Sinh, Bác viết cuốn “Đời sống mới”, xuất bản lần đầu tiên ngay trong năm đó.

Trong trang đầu tiên đề cập tới “Đời sống mới”, tác giả viết: “Không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ. Thí dụ: Ta phải bỏ hết tính lười biếng, tham lam. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý. Thí dụ: Đơn cử cưới hỏi quá xa xỉ, ta phải giảm bớt đi “Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm. Thí dụ, ta phải tương thân, tương ái, tận trung với nước, tận hiếu với dân hơn khi trước. Cái gì mới mà hay thì ta phải làm. Thí dụ, ăn ở cho hợp vệ sinh, làm việc cho có ngăn nắp”. Năm 1958, khi đồng chí Giang Đức Tuệ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đến gặp Bác tại Văn phòng Chủ tịch ngày 20 tháng 10, Bác dặn: Cách mạng chỉ xoá bỏ cái xấu, cái dở và giữ lại cái tốt, cái hay”.

Văn phòng Hội đồng bộ trưởng có lưu trữ một bài nói chuyện của Bác, nhan đề “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, chống bệnh quan liêu (chưa xác minh chính xác ngày tháng ra đời của văn kiện nên tạm xếp vào năm 1952).

Bác nói “Cách mạng là tiêu diệt những cái gì xấu, xây dựng những cái gì tốt”.

Bác thực sự đã cho ta một tấm gương sáng về lời nói và cả về hành động cách mạng.

Bác đã nghiên cứu, đối chiếu, gạn lọc, xoá bỏ tất cả những cái “xấu” ngay trong lòng xã hội mới hiện đại, văn minh nhất đương thời, đồng thời đã phát hiện và giữ lại tất cả những cái gì hay, tốt, đẹp của lịch sử phát triển các dân tộc trên thế giới, cổ kim, đông, tây. Người đã thấy được cái hay, cái tốt trong Phật giáo, Thiên chúa giáo, trong Khổng học để vận dụng vào cuộc cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng những điều hay, điều tốt của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Bác cũng thấy được trong từng con người, từng cộng đồng người tuy “cũ”, tuy “xấu”, nhưng vẫn còn cái “tốt” để phục vụ cách mạng, mà cái tốt trên hết “là lòng yêu Tổ quốc, yêu nước, thương nòi”. Cho nên, đã có những người trước làm quan to cho Pháp, cho triều đình Huế, đã học và kiếm được nhiều tiền trên đất nước “tư bản”, những nhà “tư sản”, những “địa chủ”, những công dân sống lâu, sống sâu với kẻ địch, nhưng họ vẫn thấy được cái điều “cách mạng” ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, tin và đi theo “Cụ Hồ”.

Người đã đến viếng và thắp hương ở đền Bà Triệu tại Thanh Hoá, thích các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh, Việt Nam, Pháp, Ý. Khi nói, khi viết đều dùng lời lẽ, chữ nghĩa giản dị, khi cần thiết cũng đã nêu lên những ý hay của Tổng thống Hoa Kỳ, di dõm của người Anh, sâu sắc của Khổng Tử. Tất cả những điều ấy và biết bao điều khác nữa đâu có thể nói Bác là “cũ”.

Bác đã từng nói “Một đoàn thể mạnh thì cái tốt ngày càng phát triển, cái dở ngày càng bớt đi. Một điều tốt phải đưa ra cho tất cả mọi người cùng học, một điều xấu phải đưa ra cho tất cả mọi người cùng biết mà tránh”.

Người cũng đã dạy rằng xoá điều xấu, làm điều tốt không thể gấp gáp được. Vì nếu có nấu cơm cũng phải 15 phút mới chín, huồng chi là sửa chữa cả một nước đã 80 năm nô lệ, người tốt có, người xấu có, một đám ruộng có lúa lại có cỏ, muốn nhổ cỏ cũng phải vài ba giờ mới xong”.

Trong tình hình đổi mới của nước ta hiện nay, cụm từ “Cách mạng, cái xấu, cái tốt”, nhất thiết cũng cần cho chúng ta suy nghĩ. Mở cửa đón gió bốn phương, không phải “nhập” cả những điều “mới”, “hiện đại” nhưng lại xấu xa, đồi bại, có những cái không tốt của “khách” mà chính họ cũng bỏ, tởm lợm, càng không phải một cuộc “loại bỏ” những cái “cũ” đẹp dần mất đi, cái “mới” chưa tốt lại đang được o bế, đang có “môi trường” sinh sôi nảy nở. Điều này làm cho những ai đó, rất cực đoan, muốn trở lại hai đầu “cũ, cũ hết, mới, mới hết; cũ xấu hết, mới tốt hết”. Đó là một thái độ không “cách mạng”, như lời Bác dạy.

Kính thưa các đồng chí.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một tài sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng của Người. Trong đó, nổi bật là tư tưởng đạo đức cách mạng. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là một tấm gương mẫu mực, sáng ngời về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Có thể nói đạo đức là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Bác trong sự nghiệp cách mạng. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam đã được hình thành, phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước; là sự vận

dụng và phát triển sáng tạo đạo đức cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin; là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại cả phương Đông lẫn phương Tây mà Người đã tiếp cận được trong quá trình hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử thách vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. Bắt nguồn từ chức năng điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của con người, đạo đức cách mạng tạo ra động cơ hành động đúng đắn, tạo ra ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của con người. Từ đó Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức cách mạng là gốc của người cách mạng. Người viết: cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.

Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đẩy lên phong trào “ người tốt, việc tốt”, nêu gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo. Để học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta, mỗi cán bộ, đảng viên càng phải ra sức hưởng ứng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người bằng cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà Đảng ta đã phát động là điều hết sức cần thiết.

Kính thưa các đồng chí!

Những lời phân tích thấu đáo của Bác Hồ về ý nghĩa, mục đích, cách thức thực hiện vẫn còn nguyên giá trị. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc rèn luyện đạo đức cách mạng, phần lớn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ Sở GTVT nói chung và Đảng bộ Xi nghiệp nói riêng đã có ý thức tu dưỡng, bồi đắp cho mình những phẩm chất cơ bản, tuân thủ, chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc; tích cực lao động sáng tạo đạt chất lượng, hiệu quả cao; đổi mới lề lối, tác phong làm việc phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính chuyên nghiệp, minh bạch; chú trọng thực hành tiết kiệm, không gây phiền hà, những nhiễu người dân và doanh nghiệp; thể hiện thái độ chuẩn mực khi giải quyết thủ tục hành chính...

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên làm việc chưa thật sự chuyên cần, tiết kiệm, liêm khiết, chậm đổi mới tác phong, lề lối làm việc, đến công sở vẫn chưa tận dụng để làm việc hiệu quả, vẫn còn tận dụng thời gian hành chính để làm việc riêng, đi muộn về sớm, sử dụng máy tính cơ quan để tán gẫu online, chơi games ...

Do vậy việc đổi mới từ tư duy đến hành động của mỗi cán bộ đảng viên, người lao động là việc làm cần thiết để phát triển phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tính kỷ luật, dân chủ trong tập thể; luôn có ý thức trau dồi phẩm chất chính trị, tư tưởng; luôn chăm lo học tập nâng cao trình độ lý luận; gắn nghiên cứu lý luận với thực tế công việc để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực hoạt động thực tiễn. Trong công việc, người cán bộ, đảng viên phải nêu gương; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể để tiến bộ.

Kính thưa các đồng chí!

Có thể nói, công việc của ngành GTVT nói riêng và các ngành nghề khác nói chung đều là công việc vinh quang, đều phục vụ nhân dân. Hiểu đúng công việc của mình dù nhỏ, dù khó đều có lợi ích chung là phục vụ nhân dân. Do đó, chúng ta phải an tâm, tận tụy thực hiện nhiệm vụ, không đả đo, so bì, với công việc phải làm, làm cho đến nơi đến chốn, làm một cách tự giác, theo lương tâm của mình. Nếu làm một cách cầu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy,... là không có tinh thần trách nhiệm. Tất cả mọi người, ở mọi địa vị, mọi công tác, mọi hoàn cảnh đều phải có tinh thần trách nhiệm.

Câu chuyện nhắc mỗi chúng ta cần phải đổi mới, năng động, sáng tạo, chặt lọc những giá trị tinh tế, mang lại năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công việc và gạt bỏ những hủ tục, lạc hậu, xấu xa, lãng phí...

Ôn lại những bài học quý giá, những việc làm trong sáng của Người sẽ là dịp chúng ta soi chung tấm gương lớn, và mong sao mỗi người chúng ta ở mỗi cương vị, vị trí công tác đều học và làm theo Bác, để khắc phục sự suy thoái đạo đức, lối sống bớt đi những tệ tham nhũng, quan liêu, xa hoa, lãng phí, để xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc một tháng làm việc hiệu quả.

Xin trân trọng cảm ơn./.